

# Α

ΤΟ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗ

## ΣΣΟΥΡΜΠΑΝΙΠΑΛ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ



Έχοντας αποκτήσει στις μέρες μας μια γραμμική αντίληψη της ιστορίας, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γραφόταν η ιστορία στους αρχαίους λαούς και ιδίως αυτούς οι οποίοι έδωσαν λαμπρούς και ένδοξους πολιτισμούς. Έχοντας απωθήσει στις μέρες μας την επαφή με το θείο στα πιο βαθιά σκοτάδια του υποσυνείδητου, πίσω από καθετί αναζητούμε φανερά και λογικά αίτια. Αν αυτό ισχύει στην παρούσα ιστορική στιγμή, αποδείχνεται ανωφελές όταν προσπαθούμε να έρμηνεύσουμε το παρελθόν. Έτσι συναντάμε το ανεξήγητο μέσα στην ιστορία.

Η φυγή των Ασσυρίων και του Οίκου Ισραήλ από το χώρο τους, καθώς και η μυστηριακή αποχώρηση του Ασσουρμπανιπάλ, δείχνουν την ολοκλήρωση του πολιτισμικού και ιστορικού κύκλου που διαγράφει ένας λαός από τα πρώτα του βήματα ως τον κολοφώνα της δόξας του, και από την άλλη μεριά ότι η τελική δικαίωση και σωτηρία είναι έργο ενός ανθρώπου που παίζει το ρόλο του μεσσία για το λαό του. Ο θρύλος που θα καλύψει πλέον αυτό το πρόσωπο μιλά γι' αυτή τη Δεύτερη Παρουσία κατά την οποία ο αναμενόμενος μεσσίας θα ολοκληρώσει το έργο του.

**Σ**το προηγούμενο άρθρο είχαμε μιλήσει για την καταστροφή του Ελάμ από τον Ασσουρμπανιπάλ. Φαίνεται ότι η καταστροφή των Σούσων, πρωτεύουσας του Ελάμ, είχε πολλά καίρια σημασίας για την Ιστορία του ανθρώπου παραλειπόμενα. Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα τα γεγονότα πρέπει να κατανοήσουμε την ασσυριακή έκφραση, νόηση και μεθοδολογία σκέψης: η Ιστορία, σύμφωνα με τους Ασσύριους, είναι (και δεν μπορεί παρά να είναι) αντιληπτή και γνωστή μόνο στους ελάχιστους Κορυφαίους της Γνώσης. Η όλη Ιστορία δεν είναι τελικά παρά μια *Ιστορία Ολίγων*, έως ότου φτάσει –και ανάμεσα στους λίγους– να γίνει μια *Ιστορία του Ένος*.

Η μέθοδος λοιπόν με την οποία γράφεται η Ιστορία είναι διττή: έτσι ώστε να την καταλαβαίνουν και οι απλοί άνθρωποι και οι Κορυφαίοι της Γνώσης. Αυτή η διπλή μέθοδος πετυχαίνεται όταν δώσουμε σε μια, ας πούμε, απλή λέξη ένα βαθύτερο συμβολικό νόημα, το οποίο όμως μόνο οι γνώστες μπορούν να το καταλάβουν. Πρόκειται επομένως για ένα αποκρυπτογραφημένο κείμενο, του οποίου για να κάνει την αποκαθικοποίηση ένας άνθρωπος πρέπει ήδη να έχει φτάσει στην κορυφή της γνώσης. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφερθούμε στο βαθύτερο συμβολικό νόημα της λέξης θάλασσα στη Βίβλο. Η λέξη αυτή σημαίνει από τη μια μεριά το υδάτινο στοιχείο και από την άλλη τα «έθνη», δηλαδή το ένα από τα ισχύοντα πάντοτε κέντρα ιδεολογίας και εξουσίας στον κόσμο. Συχνά κάποια γεγονότα περιγράφονται σε ασσυριακά κείμενα με μια ιδιαίτερη ορολογία, η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συνέπεσαν με τις σημαντικές και προκαθορισμένες στην Ιστορία ημερομηνίες.

Ακριβώς αυτό βλέπουμε στη διήγηση του Ασσουρμπανιπάλ για τα επακόλουθα της νίκης του ενάντια στο Ελάμ. Η νίκη θεωρήθηκε, όπως θα δούμε, σαν το τότε Πλήρωμα του Χρόνου, μετά το οποίο θα συνέβαινε ένα (άγνωστο στον πολύ κόσμο) σημαντικό γεγονός της Ιστορίας:

Η θεά Ινάννα (σουμεριακό αντίστοιχο της ασσυριακής θεάς Ιστάρ), η οποία από 1635 ετών είχε εξοργισθεί, επειδή είχε πάει να κατοικήσει στο Ελάμ, χώρο ανάξιο γι' αυτήν, τότε, στις μέρες εκείνες, Εκείνη και οι θεοί γονείς της με ονόμασαν Ηγεμόνα των Χωρών. **Mou ανέθεσε με αυτούς τους όρους να επαναφέρω την κυριαρχία της: «Ο Ασσουρμπανιπάλ έξω από το κακό Ελάμ θα με κάνει να βγω και θα με κάνει να επιστρέψω μέσα στο Εάννα (ναό).** Αυτόν το λόγο και αυτή τη διαταγή της θεότητάς της, που σε απομακρυσμένες μέρες είχε μυστικά προσφέρει, αποκάλυψε



**Αριστερή σελίδα:** ο Ασσουρμπανιπάλ σε κυνήγι. Επάνω: η ζιγκουράτ της Σαμάρρας, βόρεια της Βαγδάτης, μοιάζει σε διαφορά σαν «Πύργο της Βαθέλ». Σήμερα, σαν μιναρές, καλύπτει ένα σπήλαιο, απ' όπου λέγεται ότι εξαφανίστηκε ο Δωδεκάτος Ιμάμης.

**τώρα για κάθε ύστερο χρόνο.** Έπιασα τα χέρια της μεγάλης θεότητάς της. (Πρίσμα Λούβρου, κολόνα V, γρ. 72 – κολόνα VI, γρ. 7).

Η ελευθέρωση επομένως της Ινάννα (Ιστάρ) ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και περιγράφτηκε σαν ανέσπερη απόφαση (Νεκρική Πινακίδα της Συλλογής Κουγιουντζίκ του Βρετ. Μουσείου). Η καταστροφή των Σούσων και η μεταφορά τού προ 1635 ετών κλαπέντος αγάλματος της Ινάννα της Θυρούκ στο

ναό της Ιστάρ στα Άρβηλα σήμανε το Πλήρωμα του Χρόνου. Προφανώς τότε ο μέγας αρχιερέας της Ιστάρ στα Άρβηλα είπε: «Ουμέ ϊμού» ουκιππά αντάννους» (ο χρόνος εκπληρώθηκε· η εκ των προτέρων καθορισμένη προθεσμία έφτασε).

Ποιο ήταν το νόημα αυτού του «πληρώματος του χρόνου» (διότι δεν ήταν το τελικό πλήρωμα) και τι εννοούσαν τότε, θα καταλάβουμε αν προσέξουμε τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια του Ασσουρμπανιπάλ και το μετέπειτα τέλος



της Ασσυρίας. Εντελώς περιέργα έχουμε ελάχιστα κείμενα μετά το 640. Μεταξύ 640-626 φαίνεται ότι ο Ασσουρμπανιπάλ απασχολήθηκε με την οργάνωση ενός τιτανιαίου έργου, είδους Κιβωτού, το οποίο θα ερχόταν στην επιφάνεια 2.500 χρόνια αργότερα: της Βιβλιοθήκης της Νινευή. Χωρίς τη «Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ» θα είχαμε ιδιαίτερα ελλιπή γνώση της αρχαίας μεσοποταμιακής φιλολογίας, λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, ιστοριογραφίας, λεξικογραφίας, μαντικής και επιστήμης, ενώ το σημερινό επίπεδο της τέλειας αποκρυπτογράφησης των ασσυριακών και των σουμεριακών θα ήταν αδύνατο. Ο Ασσουρμπανιπάλ αποκτώντας «τη σοφία του Έα, την τέχνη του Μάγου και το θησαυρό του Σοφού» οργάνωσε αυτό το έργο προς το τέλος της βασιλείας του. Όμως –εντελώς περιέργα– ενώ τα προηγούμενα είκοσι οκτώ χρόνια της βασιλείας του είχαν χαρακτηρισθεί από πολέμους, εξεγέρσεις και εκστρατείες, τώρα δεν συμβαίνει καμιά –καμία απολύτως– στρατιωτική δράση! Όλα ελέγχονται σ' αυτήν την τεράστια χώρα, στην οποία όμως φαίνεται να συμβαίνει κάτι το αφύσικο! Το όνειρο της παγκόσμιας κυριαρχίας είχε άραγε επιτευχθεί ή ήταν πρόφαση και κάλυμμα της ουσίας των γεγονότων που ακολούθησαν;

### Η φυγή των Ασσυρίων και των δέκα φυλών του Ισραήλ

Το τι συγκεκριμένα συνέβηκε στους Ασσύριους και στις Δέκα Φυλές του Ισραήλ, που εξαφανίστηκαν, περιγράφεται σε πολλά κείμενα: «Απέστησεν αυτούς από του προσώπου αυτού, και ουχ υπελείφθη πλην φυλή Ιούδα μονωτάτη» (Βασιλειών Δ' 12, 18). Πραγματικά όπως είδαμε, ήδη από το 722-720 μόνο το νότιο κράτος παρέμεινε στο χώρο της Παλαιστίνης, αλλά και αυτού οι κάτοικοι 140 χρόνια αργότερα μετοικίσθησαν

στη Βαβυλώνα, επέστρεψαν, διασκορπίσθηκαν μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ (70 μ.Χ.), για να ξαναεπιστρέψουν το 1948: οι Ιουδαίοι. Όμως τι έγιναν οι αυθεντικοί Ισραηλίτες; «μετέστησε Κύριος το Ισραήλ από προσώπου αυτού, καθώς ελάλησε Κύριος εν χειρί πάντων των δούλων αυτού των προφητών» (Βασιλειών Δ' 12,23). Αυτό το γεγονός που περιγράφουν τα ιστορικά κείμενα είχε προβλεφθεί συγκεκριμένα για τις Δέκα Φυλές: επρόκειτο να χάσουν εντελώς την ταυτότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη χώρα και το όνομά τους. Στο Δευτερονόμιο (ΛΒ' 26) τονίζεται: «διασπερώ αυτούς, παύσω δε εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών». Όχι μόνο επρόκειτο να διασπαρούν σε πολλά σημεία αλλά και να ξεχασθούν! Κανείς δεν θα θυμόταν πια την υπόθεση

αυτή!

Όμως μέσα σ' αυτή τη φυγή, υπήρξε μια φυλή του Ισραήλ, η οποία θα άφηνε το όνομά της σαν διακριτικό σημείο από τα μέρη που θα περνούσε. Αυτό θα αντιστοιχούσε στο βασικό χαρακτήρα της φυλής και ήταν γνωστό από παλιότερα. Πρόκειται για την φυλή Δαν (εβρ. Νταν). Η φυλή αυτή, είναι γνωστή σαν «όφις εφ' οδού» (Γένεση ΜΘ' 17). Στους Κριτές (ΙΗ' 11-12) φαίνεται η διάθεση αυτής της φυλής να αφήσει το όνομά της απ' όπου περνάει.

Μήπως από την κατεύθυνση που πήραν οι Ασσύριοι και οι Ισραηλίτες φεύγοντας, μπορούμε να ανακαλύψουμε κάποιες ενδείξεις, εφόσον γνωρίζουμε ότι από το ΒΑ άκρο της Ασσυρίας (σήμερα ανάμεσα στις λίμνες Βαν και Ουρουμίγιε στα τουρκοπερσικά σύνορα) προ-

**Επάνω:** το γεύμα του Ασσουρμπανιπάλ και της Ασσουρασσαράτ στους κήπους της Νινευή. Κάτω: διατηρημένα στοιχεία της αυθεντικής προκαταλυσμαίας περιόδου – το Μόνο Δέντρο, ανεικονική παράσταση της παγκόσμιας θεότητας ως στύλου.



χώρησαν προς Βορρά και διάβηκαν τον Καύκασο; Δίνοντας προσοχή σε μια ατέλειωτη αλυσίδα ονομάτων, όπου το ένα συνθετικό τους είναι το **Νταν**, καταλαβαίνουμε ίσως πού κατέληξε η φυλή αυτή: **Δν-είπερος**, **Δν-είστερος**, **Ντον**, **Ντον-άου** (Δουνάβης), **Ντουν-κέρκ** (Δουνκέρκη), **Νταν-ντή**, Αμπερ-ντήν, Λόν-ντον (Λονδίνο) και μέχρι το «Σημείο του Ντάν» (*Den-mark*:Δανία).

Μια άλλη φυλή θα έχανε το όνομά της πολύ αργότερα. Θα ξεχώριζε κι αυτή όπως όλες οι άλλες, επειδή θα διατηρούσε τα εντελώς αυθεντικά χαρακτηριστικά της: την πρωτοπορία στον τομέα της παιδείας, της μόρφωσης και της καλλιέργειας. Αυτή ήταν η φυλή Γαλαάδ... (οι μετέπειτα Γαλάτες;).

Οστόσο υπήρξε κάποιο όνομα που διατηρήθηκε ως τις μέρες μας αναφορικά με τη φυλή Εφραίμ, στην οποία μεταβιβάστηκαν τα πρωτοτόκεια. Το όνομα αυτό θα δήλωνε ότι ο λαός αυτός ήταν ο «Λαός της Διαθήκης»: *B(e)rit-ish*, όπως λέγεται αυτό στα αρχαία εβραϊκά (*Berit* = συμφωνία, *ish* = λαός, άνθρωπος)... (οι μετέπειτα Βρετανοί;).

Ο ιστορικός που βλέπει αυτές τις συμπτώσεις των ονομάτων, δεν μπορεί παρά να τις καταγράψει...

Το ότι οι φυλές των Ασσυρίων και του Ισραήλ έμελλε να χάσουν την ταυτότητά τους ήταν επίσης από τα πριν φανερό και στον Ησαΐα. Επρόκειτο «δια φαυλισμόν χειλέων, δια γλώσσης ετέρας» να ομιλούν, που σημαίνει ότι θα μπερδεύουν τη μητρική τους γλώσσα με τις διαλέκτους των φυλών με τις οποίες θα αναμειγνύονταν, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος επρόκειτο να τους «καλέσει το όνομα το καινόν», δηλαδή με καινούριο όνομα (Ησαΐας ΚΗ' 11, ΞΒ' 2).

Ο Ναούμ θρηνεί και αυτός τη φυγή των Ασσυρίων (Γ' 18): «απήρεν ο λαός σου επί τα όρη, και ουκ ην ο εκδεχόμενος», δηλ. δεν θα τους περίμενε ή δεν θα τους υποδεχόταν κανείς στα μέρη όπου πήγαν! Πιο συγκεκριμένα, προσθέτει για τη Νινευή: «και αυτή εις μετοικεσίαν πορεύεται αιχμάλωτος» (Γ' 10). Καθώς όμως σήμερα γνωρίζουμε ότι την καταστροφή της Νινευή δεν ακολούθησε καμιά μετοικεσία ή αιχμαλωσία από Μήδους και Βαβυλώνιους –εφόσον τίποτα τέτοιο δεν έχει καταγραφεί ιστορικά –η προηγούμενη βιβλική αναφορά ισχυροποιεί την έννοια της δοκιμασίας και της τελικής σωτηρίας της Νινευή.

Γιατί αυτή η φυγή συνιστούσε δοκιμασία, όπως προκύπτει από τα ίδια βιβλικά κείμενα; Διότι πραγματικά ήταν δοκιμασία για τον Εκλεκτό Λαό η απώλεια της ταυτότητάς του και ο συμφυρμός του με τη Έθνη. Άλλα η δοκιμασία αυτή ενείχε και την έννοια της τιμωρίας για συγκεκριμένα παραπτώματα, όπως, για παράδειγμα, η λατρεία των εικόνων: «Ω πόλις αιμάτων, όλη ψευδής... επί τίνα



Συμβολική η τέχνη της Νινευή στα χρόνια του Ασσουρμπανιπάλ, μας δίνει τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της αρχαίας Μεσοποταμίας: το βαθιά πληγωμένο λιοντάρι αποχωρεί μαζί με το δράμα του.

ουκ επιήλθεν η κακία σου διαπαντός;»

Η συνηθισμένη βιβλική ορολογία (πονηρία, κακία κτλ.) χαρακτηρίζει την προβολή της ειδωλολατρικής ιδεολογίας της εικόνας: ο συγχρωτισμός του με τον κόσμο της εικόνας αποτέλεσε το «αμάρτημα» του Εκλεκτού Λαού. Όμως μετά την τιμωρία ακολουθεί η Σωτηρία, κύριο επίσης χαρακτηριστικό του Εκλεκτού Λαού: είναι έκδηλη η διαφορά του ύφους των βιβλικών κειμένων ανάμεσα στις κατηγορίες κατά Νινευή και Οίκου Ισραήλ από τη μια πλευρά και τις οργισμένες επιθέσεις ενάντια στη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο και το κράτος του Ιούδα, απ' την άλλη, τα οποία δεν αποτελούν Εκλεκτό Λαό και είναι καταδικασμένα οριστικά εκ των προτέρων. Η σύγκριση του Ναούμ μεταξύ Αμμών (εβρ. Νω-Αμμών προερχόμενο από το αιγυπτιακό Νουτ-Άμων), δηλαδή των αιγυπτιακών Θηβών, και της Νινευή είναι ενδεικτική του χαρακτήρα της περιγραφής: οι Θήβες για πάντοτε χάθηκαν, ενώ η «δειλαία Νινευή» ερημώθηκε και τιμωρήθηκε. Το ίδιο μας λέει και ο Σοφονίας (2, 13-14):

(ο Κύριος) θα κάνει τη Νινευή μια ερημιά και μια ξεραΐλα. Και ξαπλώνουν στο μέσον της κοπάδια από τα θηρία της γης, και χαμαιλέοντες και εχίνοι φωλιάζουν στα φατνώματά της, και θηρία ουρλιάζουν από τα ανοίγματα και κόρακες από τους πυλώνες της. Η πόλη που έλεγε «Εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλη εξόν από μένα», τώρα περιήλθε σε κατάσταση αφανισμού και νομής θηρίων;

## Η μετοικεσία και η επιστροφή

Αφού λοιπόν θα διέσχιζαν άγνωστες γι' αυτούς, άγριες περιοχές, όπου η ίδια η θεϊκή δύναμη θα τους συναντούσε με απειλητικές διαθέσεις («κατά την οδόν των Ασσυρίων απαντήσομαι αυτούς ως άρκτος η απορουμένη» όπως γράφει ο Ωστέ, ΙΙ' 7), θα τους ανέμεναν προκαθορισμένες καταστάσεις και συνθήκες. Θα μετακινούνταν προς άλλους συγκεκριμένους τόπους και θα αναμειγνύονταν με τα εκεί έθνη. Δεν θα περιλαμβάνονταν στην επίσημη ιστορία, πλην όμως δεν θα χάνονταν: «εξαρώ αυτήν από προσώπου της γης, πλην ότι ουκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ» (άλλη ονομασία του «εκλεκτού λαού»).

Γνωρίζουμε επίσης ότι θα διασκορπίζονταν: «λικμήσων εν πάσι τοις έθνεσι τον οίκον Ισραήλ, ον τρόπον λικμάται (δηλ. διασκορπίζεται σαν άχυρο) εν τω λικμώ, και ου μη πέση σύντριψμα επί την γην».

Όμως, πού θα πήγαιναν; Ο Ωστέ μας πληροφορεί ότι ο Εφραίμ (η κυριότερη ανάμεσα στις δέκα φυλές) κυνηγά τον ανατολικό άνεμο. Προχωρεί επομένως προς τα δυτικά. Από αυτό συνάγεται ότι οι Ασσύριοι και οι Δέκα Φυλές του Ισραήλ έφυγαν προς βορειοδυτικά και μάλιστα έφτασαν κοντά σε θάλασσα, «εις νήσους τας μακρόθεν». Εδώ πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι τοπογραφικές ενδείξεις δίνονται σε συνάρτηση με το κεντρικό για τη Βίβλο σημείο που είναι η Ιερουσαλήμ.

Δεν είναι λοιπόν υπόθεση, αλλά δεδομένο ότι φεύγοντας από το ΒΑ άκρο της Ασσυρίας και περνώντας δίπλα και ανάμεσα από τις λίμνες Βαν (Θωσπίτις) και Ουρουμίγε (που το όνομά της στα περσικά σημαίνει τη «μη ελληνική γη»), οι Ασσύριοι και ο Ισραήλ υπερκέρασαν τον Καύκασο και στράφηκαν προς τα δυτικά. Πολλές αναφορές για τον τόπο της μετοικεσίας τους υπάρχουν μέσα σε κείμενα τα οποία «βλέπουν» διαχρονικά τη μοναδική αυτή μετανάστευση.

Το κυριότερο γεγονός που περιγράφεται στη Βίβλο, και το οποίο δεν έχει ακόμη συμβεί, είναι το Πλήρωμα του Χρόνου. Αυτό δεν είναι κάτι το αόριστο και άγνωστο σε μας. Συγκεκριμένα γεγονότα θα συμβούν τότε, τα οποία έχουν εκτενώς περιγραφεί μέσα στα ιερά κείμενα. Αυτό σημαίνει ότι τότε θα επισυμβεί η επιστροφή των Ασσυρίων και του Ισραήλ στην παλιά περιοχή τους.

Στην Ιερουσαλήμ θα επιστρέψουν από τα πιο απόμακρα ΒΔ σημεία της γης και τα εκεί κοντινά νησιά στα οποία είχαν απολήξει: «Ἐν ταῖς ἡμέραις εκείναις... ἔξουσιν επὶ τὸ αὐτό από γῆς Βορρᾶ, καὶ απὸ πασῶν των χωρῶν επὶ τὴν γῆν, ἵν κατεκληρονόμησα τους πατέρας αυτῶν» (Ιερεμίας Γ' 18). Ο Ησαΐας ε-

πιτείνει: «ἰδού ἀυτοὶ πόρρωθεν ἤξουσιν, οὓτοι από Βορρᾶ καὶ Θαλάσσης» (ΜΘ' 12). Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η γεωγραφική συνέχεια γινόνταν αντιληπτή τότε μέχρι ακριβώς τα ΒΔ άκρα της Ευρώπης, τις ακτές του Ατλαντικού και τα Βρετανικά Νησιά, και ότι αυτούς τους χώρους ο Ησαΐας θεωρούσε σαν σημεία εκκίνησης για την επιστροφή, όταν την «έβλεπε» να αρχίζει απ' άκρον της γης.

Αυτούς, χαμένους στον τόπο της μετοικεσίας τους; τους σκέφτηκαν αργότερα πολλοί προφήτες. Ο Ιησούς είχε τονίσει στους μαθητές του: «εἰς οδόν εθνῶν μη απέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μη εισέλθητε· πορεύεσθε δὲ μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ» (Ματθαίος Ι' 5-6). Με αυτά τα λόγια ο Ιησούς επεξηγούσε στους επιρρεπείς στην ορθοδοξία του Ισραήλ μαθητές του ότι η Σαμάρεια (παλιά πρωτεύουσα του κράτους Ισραήλ) δεν κατοικούνταν παρά από τους απογόνους όσων Βαβυλωνίων είχε εγκαταστήσει εκεί ο Σαργών το 722 π.Χ. Καθώς ήταν γνωστό ότι μόνο Ιουδαίοι βρίσκοταν πια στη γη Χαναάν (Παλαιστίνη), η μετοχή «απολωλότα» στα λόγια του Ιησού παίρνει ένα εντελώς κυριολεκτικό νόμα:

**Κάτω: ο Ασσουρμπανιπάλ σε μάχη. Δεξιά επάνω: τα υπολείμματα της ζιγκουράτ του Αγκαρκούφ απογυμνωμένα από την παλιά δύξα.**



δεν αναφέρεται στα πνευματικώς χαμένα τέκνα του Ιούδα, αλλά στα φυσικώς χαμένα τέκνα του Ισραήλ.

Λίγα χρόνια μετά, ο Παύλος (Ρωμαίους ΙΑ' 26) εξακολουθούσε να αναφέρεται στην τελική σωτηρία του Οίκου Ισραήλ, χωρίς φυσικά να μπερδεύει τους σύγχρονούς του Ιουδαίους με τα «απολωλότα τέκνα»: «πας Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπται».

Έξι αιώνες αργότερα, ο Μωάμεθ πρόφερε, για να καταγράψουν άλλοι, τα θεϊκά λόγια για τον «λαό του Ιωνά» (δηλ. τους Ασσύριους): *τους αφήσαμε να ενυπάρχουν έως το πλήρωμα του χρόνου* (Κοράνι, 10,98).

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τι σήμαινε η αντίληψη της καταστροφής των Σούσων σαν «πλήρωμα του χρόνου» από τους Ασσύριους. Αν η Επιστροφή τους είναι το βασικό χαρακτηριστικό του –τελικού– Πλήρωματος του Χρόνου, το τότε πλήρωμα του χρόνου σήμαινε την έναρξη της Φυγής, γεγονός που αντιστοιχεί στα ιστορικά δεδομένα που παραθέσαμε.

Όμως η Επιστροφή θα είναι ιδιαίτερα θεαματική, εφόσον «σκότος καλύψει γην» και ο «ἡλιος ανέτειλε, και αφήλατο». Μέσα σ' αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπου ο ήλιος, αφού ανατείλει, θα σιήσει και ένα εκτεταμένο σκότος θα καλύψει την επιφάνεια της γης, θα συντελεστεί η επιστροφή του εκλεκτού λαού. Τότε «ήξουσιν οι απολόμενοι εν τη χώρᾳ των Ασσυρίων», προφανώς μέσα σε εκπληκτικές και απίστευτες για τα



σημερινά δεδομένα καταστάσεις. Η αντίληψη του Πληρώματος του Χρόνου ως οριστικού τέλους του κάθε κοινού παραδεδεγμένου σήμερα, αντιστοιχεί στα θαυμάσια και απίστευτα γεγονότα που θα συμβούν τότε δίνοντας στους ανθρώπους τη σωστή περί κόδουμο αντίληψη. Τότε, καθώς η Επιστροφή θα γίνεται μέσα στο σκοτάδι, αναφέρει η θεϊκή δύναμη: «εκ χειρός Ἀδου ρύσομαι» και «δείξω τι έσται επ' αυτής επ' εσχάτων ημερών». Όλη αυτή την κοσμοχαλασία, την οποία θα ακολουθήσει «ημέρα πάγους» θα αντιμετωπίσει ένα και μόνο πρόσωπο. Πρόκειται για το άτομο, το οποίο αφού οργάνωσε και εκτέλεσε τη Φυγή, θα γηγηθεί της Επιστροφής, συμπληρώνοντας έτσι το Έργο του.

### Ο Ασσουρμπανιπάλ ως Ερχόμενος

Το ενδιαφέρον πολλών θρησκειών και πολλών λαών εστιάζεται στο κεντρικό πρόσωπο, το οποίο θα εμφανιστεί με συγκεκριμένο καθοδηγητικό ρόλο στο Πλήρωμα του Χρόνου. Οι απόψεις μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, ως προς την αυθεντική έννοια του Πληρώματος του Χρόνου, δεν διαφέρουν πολύ. Το σημείο όμως που έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη σχετικά με αυτή την περίοδο, αφορά το Πρόσωπο που θα την εγκαινιάσει. Οι περισσότερες εξηγήσεις που δίνονται σήμερα, δεν είναι λάθος μόνο επειδή η ερμηνεία και η περιγραφή των μελλοντικών αυτών συμ-

**Πρώτη παγκόσμια φωτογραφική δημοσίευση της στήλης του Καλ-ε-Σιν (τριεθνές σημείο συνόρων Ιράκ-Ιράν και Τουρκίας), όπου ο Ουραρταίος βασιλιάς Μενούά περιγράφει την ανέγερση ναού.**



βάντων προσαρμόζονται στα συμφέροντα των διαφόρων εκκλησιών, αλλά επίσης επειδή γίνεται μια αλλοιωμένη νοητική προσέγγιση στα αρχαία κείμενα. Δηλαδή, όχι μόνο κάποιοι προσπαθούν να μεταδώσουν τις δικές τους απόψεις, αλλά κι εμείς οι ίδιοι αν δεν υποστούμε μια σημαντική διαδικασία, στερούμαστε κάθε ικανότητας ορθής αντίληψης του πραγματικού νοήματος των κειμένων.

Καθώς πολλά κείμενα διαφόρων λαών και πολιτισμών περιγράφουν με διεξοδικό τρόπο τις καταστάσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Ερχόμενος, γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία, στο να καταλάβουμε τη καθοριστική αυτή μελλοντική στιγμή της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, μπορούμε να δώσουμε τις γενικές προδιαγραφές ως εξής:

Κάποιο άτομο που έχει υπάρξει ήδη μια φορά πάνω στον πλανήτη πρόκειται να επανεμφανιστεί στη μελλοντική στιγμή που αναφέραμε, με ρόλο να περισώσει τον εκλεκτό λαό (όπως αυτός γίνεται αντιληπτός στην κάθε θρησκεία) και να θέσει ένα οριστικό τέλος στο σημερινό τρόπο ανθρώπινης ύπαρξης και οργάνωσης της κοινωνίας. Ακριβώς επειδή το άτομο αυτό θα θέσει, για το λαό του, τις βάσεις της τέλειας κοινωνίας και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων σε κάθε επίπεδο, θεωρείται το Κορυφαίο πρόσωπο ανάμεσα στους εκλεκτούς του Κυρίου.

Γίνεται τώρα αντιληπτό ότι όλες οι ονομασίες και τα επίθετα που δίνονται σ' αυτό το πρόσωπο [«φως εθνών», «εξολοθρευτής εθνών», «Μεσσίας», «Ερχόμενος», «Χριστός», «Υιός του Ανθρώπου», «Σωτήρ», «Καθοδηγημένος (από το Θεό)» κτλ.] αφορούν συγκεκριμένες και εκ των προτέρων γνωστές δραστηριότητές του μόνο κατά το Πλήρωμα του Χρόνου. Τη μοναδικότητα αυτής της ιδιαιτερότητάς του δεν την απέκτησε κατά την πρώτη του ύπαρξη και φυσικά ούτε από την ιδιαίτερη μετάσταση (και όχι θάνατο) όπου βρίσκεται έκτοτε. Στην κυριολεξία, δηλαδή τα παραπάνω επίθετα του αποδίδονται συμβατικά και δεν συνιστούν από μόνα τους κάποιο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Ακριβώς για το λόγο αυτό, πολλά ιστορικά πρόσωπα διεκδικούν την ταύτισή τους με τον Ερχόμενο, βάσει του προηγούμενου έργου τους και της υπόσχεσης που έδωσαν στους λαούς τους για μια δεύτερη μελλοντική εμφάνιση με σκοπό τη σωτηρία: για τους χριστιανούς ο Ιησούς, για τους μουσουλμάνους ο Δωδέκατος Ιμάμης, για τους βουδιστές, ο Μαϊτρέγια, για του Ζωροάστρες ο Σωσιγάντ, ένας άλλος είναι ο Ετάνα της πρώιμης σουμεροακαδικής γραμματείας και τέλος, για τους Ασσύριους και τις Δέκα Φυλές του Ισραήλ ο

Ασσουρμπανιπάλ.

Φαίνεται ίσως παράξενο που ένας αυτοκράτορας, δίχως να είναι ιερέας ή αρχηγός θρησκείας, σχετίζεται με τον Ερχόμενο. Άλλα έχουμε μια σαφή –και μοναδική στο είδος της– αναφορά στην παγκόσμια γραμματεία για «επιστροφή» και ολοκλήρωση της «ανέσπερης απόφασης». Και αυτή η αναφορά έχει γίνει από τον Ασσουρμπανιπάλ.

Η απάντηση στο ερώτημα «γιατί ο Ασσουρμπανιπάλ», κρύβεται στο γεγονός ότι ήταν «Γιος της Ιστάρ». Αυτό σημαίνει ότι η θεά, μετά από σκληρές κι επίπονες δοκιμασίες, τον είχε μυήσει στα μυστήριά της. Και στον εκλεκτό μιας θεότητας αποκαλύπτεται όχι μόνο ο ρόλος του στο παρόν, αλλά και η σημασία του έργου του στο μέλλον. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε το πώς προδιαγράφτηκε ο ιδιαίτερος αυτός ρόλος ενός πολέμαρχου, ο οποίος αφού δημιούργησε μια εκτεταμένη αυτοκρατορία, κατόπιν «αναχώρησε» με το λαό



Γιορταστική σκηνή στην Ασσυρία. Ελεφαντόδοντο της Καλχού (Νιμρούντ).



Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ασσυριακής τέχνης σε ελεφαντόδοντο της Καλχού. Πρόκειται για τη φημισμένη «Τζοκόντα της Ασσυρίας», που κοιτάζει ακόμα προς το Μεγάλο Αύριο.

του προς άγνωστη κατεύθυνση, μιας και πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Ασσουρμπανιπάλ πέθανε και θάφτηκε κάπου.

#### Ο Ασσουρμπανιπάλ-πάσχων

Αν οι τρεις προηγούμενοι αυτοκράτορες Σαργών – Σεναχερίμπ – Ασσαρχαδών, προετοίμασαν το Κορυφαίο Έργο-Κεντρικό Ήξονα της Μεσοποταμικής Ιστορίας, ο Ασσουρμπανιπάλ ολοκλήρωσε την προετοίμασία και εκτέλεσε το πρώτο μέρος της όλης Πράξης, την οποία βλέπουμε πια διαχρονικά. Όμως υπάρχει, όπως ήδη σημειώσαμε και το δεύτερο μέρος: η Επιστροφή.

Ο κορυφαίος αυτοκράτορας, παρά την αποχτημένη Σοφία και την συντριπτική επιβολή του σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, ακούει την εξής απάντηση από τη θεά Ιστάρ: «Μικρός ήσουν Ασσουρμπανιπάλ, γιατί εγώ σε τοποθέτησα στα γόνατα της βασίλισσας της Νινευή (Ιστάρ). Αδύναμος ήσουν Ασσουρμπανιπάλ, γιατί καθόσουν στα γόνατα της βασίλισσας της Νινευή. Οι τέσσερις μαστοί της (θεϊκή μορφή αγελάδας) βρίσκονταν στο στόμα σου: τους δυο θήλαζες και από τους άλλους δυο καλυπτόταν το πρόσωπό σου». Ανάλογη εκδήλωση ευσέβειας και ταπεινότητας δεν απαντάται σε κανέναν άλλο αρχαίο μεσοποταμικό βασιλιά. Ο «τίμιος» βασιλιάς, το «κατασκεύασμα» (ασ. μπινούτου) του Ασσούρ, ήταν λοιπόν «μικρός» –παρά το έργο του– σε σχέση με τα ιδιαίτερα μέτρα, τα οποία ίσχουν για την ατομική του περίπτωση. Και τούτο γιατί ο υποψήφιος μυημένος πρέπει να ταπεινωθεί πριν γίνει άξιος ν' αντικρίσει το πρόσωπο (και τη γνώση) της θεάς.

Μετά την αμετάκλητη νίκη ενάντια στο Ελάμ, η οποία σήμανε το τότε Πλήρωμα του Χρόνου, ο Ασσουρμπανιπάλ

χρειάστηκε έναν απολογισμό (όχι όλων, αλλά) των σημαντικών έργων του. Θεωρητικά, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, το έργο του θα είχε συμπληρωθεί. Στην εμπρόσθια πλευρά της πινακίδας (Συλλογή Κουγιουντζίκ του Βρετανικού Μουσείου Κ 891) γίνεται η απαρίθμηση των σημαντικών ενεργειών του σε πέντε κεφάλαια. Οι θρησκευτικές ανοικοδομητικές πράξεις (στο Ναό της Ιστάρ στα Άρβηλα, στο ναό της Ιστάρ στα Μιλκιά, στο Μπιτ Ακίτου (Εορταστικός Οίκος Πρωτοχρονιάς), στην πόλη Μιλκιά γενικά και στο ναό του Νεργκάλ στο Ταρμπισού) αποτελούν το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο δίνεται η εσωτερική διάσταση του έργου, εφόσον ο Ασσουριμπανιπάλ ανύψωσε τον «εσωτερικό τοίχο» του ναού της Ιστάρ στα Άρβηλα. Η ιδεολογική διάσταση του έργου, δίνεται με τις εκφράσεις «διακόσμησα τον Σουρινού στην πύλη του Οίκου της Ιστάρ» και «ανύψωσα στον Οίκο του Νεργκάλ στο Ταρμπισού, τον Σουρινού στον οποίος παλιότερα δεν υπήρχε». Είδος λάθαρου με ιδιαίτερα σύμβολα, ο Σουρινού καθόριζε την ιδεολογική υπόσταση του κάθε ναού. Η εκπληκτική απήχηση του έργου του Ασσουριμπανιπάλ «κρυπτογραφήθηκε» στην περιγραφή: «Τον όλο Οίκο (της Ιστάρ στα Άρβηλα) έκανα έκλαμπρο».

Κεντρικός χώρος προβολής της ασσυριακής ιδεολογίας και μονοθεϊστικής ανέλιξης της θρησκείας, ο ναός της Ιστάρ αντιστοιχεί συμβολικά στο μεγάλο έργο. Τα επόμενα κεφάλαια του απολογισμού του έργου αναφέρονται σε ακόμα κυριότερα θέματα: στην πατρογονική ευσέβεια και τους θρησκευτικούς – πολιτικούς διορισμούς οικογενειακού χαρακτήρα. Στην πίσω πλευρά της πινακίδας υπάρχουν τα υπόλοιπα δυο θέματα: ο απολογισμός καταλήγει με μια περιγραφή θρησκευτικής πράξης νεκρικού περιεχομένου («τις επιταγές για προσφορές σπονδών και νερού για τις υποστάσεις των βασιλιάδων προγόνων μου, εφάρμοσα») και με μια συγκεφαλαιωτική παρουσίαση: «Στο Θεό και στους ανθρώπους, νεκρούς και ζωντανούς, έκανα καλό».

Η συνέχεια όμως της πίσω πλευράς της πινακίδας (φρ. 4-13) μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα εκπληκτικό κείμενο αγχώδους ζωής και εναγωνίων ημερών, το οποίο είναι και μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Ο Ασσουριμπανιπάλ γράφει:

Γιατί οδηγήθηκαν εναντίον μου ασθένεια, πόνος καρδιάς, κακό και καταβάραθρωση; Στη χώρα υποκινείται διαμάχη, στον Οίκο υποθάλπεται διχόνοια. Εναντίον μου σταθερά ετοιμάζονται σύγχυση και λόγος κακίας. Δίπλωσαν τη μορφή μου θλιβερή κατάσταση καρδιάς



Χασανλού (ΒΔ Περσία): τα ερείπια της πρωτεύουσας των Μανναί.

## Ασσυρία και Νομάδες

• Μικρότερες ηγεμονίες εκτείνονταν στον Ζάγρο, βόρεια και ανατολικά της Ασσυρίας. Νότια της λίμνης Βαν, ζούσαν οι Χουμπονσκιά. Πιο βόρεια απ' αυτούς, ανάμεσα στις λίμνες Βαν και Ουρουμίγιε βρίσκονταν οι Ουραρτού. Νοτιοδυτικά της λίμνης Ουρουμίγιε ήταν το κράτος των Μανναί, σύμμαχος των Ασσυρίων ενάντια στους Ουραρτού. Τα «βουνά των Μανναί» στα προαρμενικά ονομάζονταν «Χαρμινιά», απ' όπου προέρχεται η ελληνική λέξη Αρμενία. Ανατολικά της Ουρουμίγιε ήταν οι εκτάσεις των Ουμμάν-Μαντά, ενός συγγενεικού φύλου των Μήδων. Ανάμεσα στους Μανναί (από βορρά) και τους Μήδους (από νότο), ήταν «ένας τόπος, όπου τα φίδια προπορεύονται», το κράτος Μουτσατσίρ. Από αυτό το μικρό νομαδικό «κράτος», προέρχονται τα χρυσοποιικά διακοσμητικά πλακίδια της Ζιθίγιες.

Οι προσπάθειες των Ασσυρίων να κυριαρχήσουν σ' αυτόν τον χώρο, για να διεκπεραιώσουν το Έργο, βρήκαν την εκπλήρωσή τους μέσα από τις ξαφνικές αφίξεις νομαδικών φυλών της Ανατολής: των Κιμμερίων και των Σκυθών.

Οι νομαδικές μετακινήσεις του 7ου αιώνα, είναι από τα μεγαλύτερα αινίγματα της Ιστορίας. Ξεκίνησαν από τις ανατολικές πλευρές της Κ. Ασίας, σημεία κοντά στην Κίνα; Ορισμένοι φαίνεται ότι αρχικά ήττήθηκαν και τράπηκαν σε (δυτική) φυγή προ των πυλών της Κίνας: κύρια, ο αυτοκράτορας Συάν (827-781) της δυναστείας Τσου, αντιμετώπισε αποφασιστικά τους νομάδες. Θα χρειάστηκαν

λοιπόν έγαν περίπου αιώνα για να διασχίσουν την Κεντρική Ασία και το διάστημα αυτό κρίνεται ανάλογο άλλων παρόμοιων επιδρομών. Προηγούμενα ινδοευρωπαϊκά φύλα, τα οποία μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στη Μέση Ανατολή, υπήρξαν οι Χιττίτες, οι Μιτάννι και οι Κασσίτες. Οι αναφορές του Διόδωρου Σικελιώτη σε μια «σκυθική» κυριαρχία στην Ασία πριν από την ηγεμονία της Νίνου (Νίνευη) είναι μια σύγχυση και εξυπονοεί προφανώς την κασσιτική Βαθυλώνα. Η σειρά αλυσιδωτών πιέσεων, την οποία παρουσιάζει ο Ηρόδοτος, συμφωνεί με τα ασσυριακά χρονικά. Οι Σκύθες επέπεσαν στους Κιμμέριους και τους έσπρωξαν στα δυτικά. Πρώτοι λοιπόν οι Κιμμέριοι (Μπιτ Γκουμπρί ή Γκιμπράρι) αναφέρονται στα τελευταία χρόνια του Σαργώνα: αντιστοιχούν στα βιβλικά (Γένεση, I, 3) «Γαμέρ». Οι Σκύθες (ασσ. Ασγκουζάι, εβρ. Ασκενάζ) σημειώνονται κατά πρώτον την εποχή του Ασσαρχαδών, ο οποίος θα τους χρησιμοποιήσει ενάντια σε άλλες φυλές. Σε πολλά σημεία των Ουραρτού βρίσκουμε και σήμερα σκυθικά και κιμμεριακά κατάλοιπα.

Φαίνεται ότι ο Σαργώνας νίκησε οριστικά τους Κιμμέριους και ο Σεναχερίμπ τους κατέστησε χρήσιμους στην ασσυριακή πολιτική στον Ζάγρο. Οι Σκύθες φθάνουν το 774 π.Χ. στην ασθιετική Αρμενία και μόλις το 690 στη Βαν. Έκτοτε αναμειγνύονται με τους Κιμμέριους και δεν μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε ποια ονόματα αφορούν ποια φύλα. Κάποιοι ωστόσο προχωρούν και χάνονται στα δυτικά. □



## Ασσύριοι, Μήδοι και Ουραρτού

• Η στρατιωτική αντίδραση της Ασσυρίας ενάντια στους Αραμαίους τον 11ο αιώνα, βοήθησε τη χώρα να επιθιώσει από έναν ακόμη αντίπαλο, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στα χρόνια του Τεγ्लατφαλασάρ I. Πρόκειται για τους Ναΐρι-Ουραρτί, όνομα το οποίο σιγά-σιγά παίρνει την τελική μορφή του σαν Ουραρτού. Το ασσυριακό αυτό όνομα του λαού εκείνου συνδέθηκε από τους ασσυριολόγους με το βιβλικό αντίστοιχό του: Αραράτ. Οι βιβλικές αναφορές στο λαό του βουνού Αραράτ επιβεβαιώνονται απόλυτα από τα ασσυριακά χρονικά. Αραράτ ή Ουραρτού, το όνομα είναι το ίδιο! Στα ασσυριακά και στα εβραϊκά —όπως και σε όλες τις σημιτικές γλώσσες— σημειώνονται κύρια τα σύμφωνα. Τα μεταξύ των συμφώνων φωνήνεντα παραλείπονται ή ποικίλοι!

Η αποκρυπτογράφηση αυτής της γλώσσας μας έδωσε πρόσθαση στα αυθεντικά κείμενα του προ-αρμενικού λαού, του οποίου ο κεντρικός χώρος εκτεινόταν ανάμεσα στις λίμνες Βαν (Αν. Τουρκία) και Ουρουμίγιε (ΒΔ Περσία). Οι Ουραρτού έφταναν συχνά στον Εύξεινο Πόντο —τον οποίο αγνοούσαν οι Ασσύριοι— όπου θεμελίωσαν την πόλη Κιλχί, η οποία αιώνες αργότερα έγινε γνωστή σαν Κολχίδα. Οι Ουραρτού ήταν ορεινός και πολεμικός λαός και αποτέλεσαν μια μόνιμη πηγή ανησυχίας για την Νίνευη: κάποτε έλεγχαν το βόρειο ήμισυ του ιρανικού οροπεδίου, κάποτε κατεβαίνοντας τον Ευφράτη πλησίασαν στην Μεσόγειο.

Οι κύριες ουραρταϊκές πόλεις ήταν σε απρόσιτα βουνά: Τούσπα (σήμερα Βαν), Μενούάσγκερτ (σήμερα Μαλαζγκέρτ, δηλαδή το βυζαντινό Μαντζίκερτ) κ.α. Το όνομα της χώρας στην ίδια την γλώσσα των Προ-αρμενίων είναι «Μπιαίνας», από όπου προέρχεται το όνομα της πόλης και λίμνης «Βαν» και το μεταγενέστερο εθνικό όνομα των Αρμενίων «Χάι» ή «Χάιαζντάν». Σε μεταγενέστερα χρόνια, ο Πτολεμαίος Γεωγράφος (V, 12, 21) ονομάζει την περιοχή «Βουάνα», ενώ στο Βυζάντιο ήδη καλείται «Βάνα». Το σημιτικό όνομα Ουραρτού / Αραράτ παίρνει την μορφή «Άλαρόδιοι» στον Ηρόδοτο (III, 94 και VII, 79).

Η πολιτιστική επίδραση των Ασσυρίων πάνω στους Ουραρτούς είναι έντονη: ο κεντρικός θεός Χαλντίς θυμίζει τον Ασσούρ και δίνει το όνομά του στη χώρα. Αυτό το όνομα διασώ-



Ταχτ-ε-Σουλεϋμάν: η Πράσσα των αρχαίων Ελλήνων, με την ιερή λίμνη. Υπήρξε μηδικό κέντρο πυρολατρείας.

ζεται σε ύστερες εποχές, στον Ξενοφώντα, τον Σοφοκλή και τον Στράβωνα, οι οποίοι ονομάζουν τους κατοίκους της περιοχής Χάλδους ή Χαλδαίους (χωρίς να τους μπερδεύουν βέβαια με τους βαβυλωνιακούς Χαλδαίους).

Η πρωτεύουσα Τουρούσπα (ασσ. Τούσπα, ελλ. Θωσπίτις) καταλήφθηκε από τον Σαργώνα, όταν ασσυριακός στρατός πέρασε από τα στενά του Ουαϊάις (σημερινό Μπίτλις) και έφτασε στις όχθες της λίμνης Βαν, της «Θάλασσας του Βορρά», όπως την ονόμασαν οι Ασσύριοι. Οι λίγοι εναπομείνα-

ντες Ουραρτού αναμείχθηκαν με τα πρώτα αρμενικά φύλα, που έφθασαν εκεί, τον 5ο π.Χ. αιώνα.

Οι Μήδοι (ασσ. Μαντά) βρίσκονται νότια της λίμνης Ουρουμίγιε και αναφέρονται σε ασσυριακά χρονικά από τον 9ο π.Χ. αιώνα και μεταγενέστερα. Τον 7ο π.Χ. αιώνα καλούνται και Μπιτ-Νταϊούκκι, δηλαδή ο «Οίκος του Δειόκη». Εκτείνονται στο χώρο του σημερινού Κουρδιστάν και μέχρι το Χεγκμάιανέ («Χώρος συγκέντρωσης»: προφανώς των Δέκα Φυλών του Ισραήλ), το οποίο οι Έλληνες αλλοίωσαν σε Εκδάτανα. □

**Μπαστάμ:** το δεύτερο σε μέγεθος κέντρο των Ουραρτού (ΒΔ Περσία).





**Στο ανάγλυφο, επάνω, βλέπουμε μια διαφορετική αντίληψη του «Δέντρου της Ζωής», με τη μορφή ενός λεοντοκέφαλου αετού, που προστατεύει δύο ελάφια κάτω από τις φτερούγες του.**



και συνολική αδιαθεσία. Με αναφυλλήτα και στεναγμούς διέρχομαι τις μέρες. Τη μέρα του θεού της πόλης, τη μέρα της γιορτής, χάνομαι. Ο θάνατος τα φέρνει όλα· συνθλίβομαι. Με ένδεια και αθλιότητα πενθώ μέρα-νύχτα. Αναστενάζω: «Θεέ, στον άφοβο δώσε το φως σου, το οποίο αποσκοπώ να δω. Μέχρι ποιας ημέρας, θεέ, πρόκειται αυτό να υφίσταμαι;» Σαν κάποιον, ο οποίος δεν φοβάται το θεό και τη θεά Ιστάρ, έχω κατανήσει.

Μια κατάσταση θλιβερή έχει λοιπόν εφαρμοσθεί στον Ασσουρμπανιπάλ και αφήνει έκδηλη την εντύπωση της δοκιμασίας της ψυχής ενός μυημένου. Επίσης δίνει τη μοναδική αίσθηση Αυτοκράτορα-Πάσχοντα, η οποία είναι η πιο καθαρότα πιθανή παράσταση σχετικά με τον Ερχόμενο Σωτήρα στο Πλήρωμα του Χρόνου. Ο Ασσουρμπανιπάλ πάσχει και αγωνίζεται για την υπερκεράζουσα το θάνατο ζωή. Μια «ιδιαίτερη κατάσταση» επρόκειτο να επιβληθεί στο μεγάλο αυτοκράτορα, στο τέλος της οποίας η δική του επιστροφή θα συμβεί λίγο πριν από τη θεαματική συμπλήρωση από τον ίδιο του μεγάλου Έργου: την επιστροφή των Ασσουρίων και των Δέκα Φυλών του Ισραήλ, καθοδηγημένων από τον ίδιο, στον παλιό τους χώρο.

Αυτή η «κατάσταση» η οποία επιβλήθηκε στον Ασσουρμπανιπάλ συνδυάζεται απόλυτα με το γοερό θρήνο της Α-πουσίας στον οποίο ξέσπασε ο Ναούμ

(Γ' 18): «ενύσταξαν οι ποιμένες σου, βασιλεύς Ασσύριος εκοίμισε τομας δυνάστες σου». Δεν βρέθηκε άλλωστε ούτε τάφος, ούτε μνεία για τάφο του Ασσουρμπανιπάλ σε κάποιο αυθεντικό κείμενο. Μια ύστερη ελληνιστική παράδοση προέκυψε από κάποιο τάφο με σφηνοειδείς επιγραφές στην Κιλικία και πιο συγκεκριμένα στην Αγχίαλο. Η διάθεση των Ελλήνων να παραβάλλουν τον Αλέξανδρο με την παλιά μεγάλη μορφή Κατακτητή, απέδωσε στα ελληνικά τιμητική μοναδικότητα μέσα από τα κείμενα του Αρριανού (Αλεξάνδρου Ανάβαση Β' 5,4): «Σαρδανάπαλος ο Ανακυνδαράξου παις Αγχίαλον και Ταρσόν εν ημέρᾳ μία εδείματο συ δε, ω ξένε, έσθιε και πίνε και παιζε, ως τ' ἄλλα τα ανθρώπινα ουκ ὄντα τούτου ἄξια».

Η ιδιαίτερη αυτή «κατάσταση» περιγράφηκε από τον Ασσουρμπανιπάλ, ο οποίος σχετικά με τη δυναστεία του Σαργώνα μίλησε (Νεκρική πινακίδα της συλλογής Κουγιουντζίκ, British Museum, αποτελούμενη από τα κομμάτια K2631 + K2653 + K2855, εμπρ. πλευρά γρ. 9) περί «ενός έως το απόμακρο μέλλον ενυπάρχοντος Βασιλικού Φύλου». Προφανώς αυτό είχε ήδη τονιστεί παλιότερα στον Ασσαρχαδώνα, σε ένα όραμα (H. Rawlinson, Cuneiform Inscriptions of W Asia in British Museum, Vol W, R, 61), ότι το σπέρμα του θα επεκτείνόταν σε όλους τους αιώνες: «Η Κυρία μου, Ιστάρ στα Αρμπίλ, μέχρι τις ύστερες ημέρες θα φρόντιζε να προσαρμοστεί ο θρόνος στο κέντρο του Ουρανού». Ακόμα η θεά είχε τονίσει στον αυτοκράτορα την Ι-

διαίτερη φροντίδα που θα έπρεπε να επιδείξει για το γιο του (τον Ασσουρμπανιπάλ) και του είχε υποδείξει την ιδιαίτερη παιδεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει: Θα ήταν ένας «Δύσκολος Δρόμος». Η τοποθέτησή του στα πόδια της θεάς, του προσδίδει το χαρακτήρα του «Ιερού Τέκνου του Δύσκολου Δρόμου».

Η μοναδική αυτή «κατάσταση» έγινε αντιληπτή στον Ασσουρμπανιπάλ μετά την αμετάκλητη νίκη ενάντια στο Ελάμ. Τότε «οι θεοί είδαν το συμβάν» και έκτοτε άρχισε η προετοιμασία μιας μυστικής ύπαρξης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το οποίο θα επανεμφανίζόταν!



**Δεξιά: η θεά Ιστάρ στέκεται πάνω σ' ένα λιοντάρι και το κρατάει με χαλινάρι. Πάνω από το στέμμα της είναι το άστρο, ένα από τα σύμβολά της.**



Συμβολισμός της πτώσης του ανθρώπου σε ελεφαντόδοντο της Καλχού.

Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε μερικές σημαντικές διαφοροποιήσεις για να αντιληφθούμε καλύτερα το μονοθεϊστικό υπόβαθρο της δυναστείας του Σαργώνα. Όχι μόνο η επιβολή της μονοθεϊστικής θρησκείας έχει σαν συνέπεια τη συχνή χρησιμοποίηση της καθαυτό λέξης «Ιλού» (ενώ παλιότερα και μεταγενέστερα στους Βαβυλώνιους χρησιμοποιήθηκε κύρια σαν επίθετο πριν από ονόματα θεών), αλλά και η χρήση του πληθυντικού αυτής της λέξης «ιλάν» (θεοί) ή «ιλά-νι-ία (θεοί μου) αφηρημενοποιείται στους «θεούς», αποχτά μονοθεϊστικό χαρακτήρα, ακριθώς όπως στη Βίβλο η λέξη «Ελοχείμ». Ανάλογα με το βιβλικό όρο, σε πολλά ασσυριακά κείμενα η λέξη «ιλάνι» συντάσσεται με ρήμα σε ενικό αριθμό (Harper, A.B. Letters, 118, obv. 9ff; 392, rev. 9ff; 433, obv. 6ff). Αυτά στη σαργωνική περίοδο.

Η έννοια λοιπόν του Πάθους είχε για τον Ασσουρμπανιπάλ ένα χαρακτήρα προετοιμασίας για τη μετάστασή του σε μια άλλη υπόσταση, από την οποία δεν πρόκειται να εξέλθει, παρά μόνο στο Πλήρωμα του Χρόνου. Το έργο λοιπόν

δεν είχε ολοκληρωθεί και ο αυτοκράτορας αντιλαμβανόταν ότι το κύριο και πιο σημαντικό τμήμα υπολειπόταν για ένα απώτατο μέλλον.

Η κατάσταση θλίψης που είχε επιβληθεί στον Ασσουρμπανιπάλ βρίσκει ένα λογοτεχνικό παράλληλο στη δραματική περιγραφή του Ιώβ (ΣΤ, 4):

βέλη γαρ Κυρίου εν τω σώματί μου ἔστιν, ων ο θυμός αυτών εκπίνει μου το αίμα. ὅταν ἀρξωμαι λαλείν, κεντούσι με.

Προς το τέλος, έφτασε ο Ασσουρμπανιπάλ σε πλήρη γνώση του ρόλου του και της ουσίας της υπόστασής του και εμφαντικά τόνισε: «Μόνο όταν αυτό συμβεί για πάντοτε, για το κάθε μέλλον, πρόκειται το εξής να ισχύσει. Ο Υστατος Πρίγκιψ – κάτω από τη διακυβέρνηση του οποίου το Έργο αυτό θα συμπληρωθεί – από την εκπλήρωση θα εξυψωθεί. Το όνομά μου δίπλα στο όνομά του θα γράψει και στη βασιλική μου εικόνα θα προσβλεφθεί».

Η ολοκλήρωση του Έργου θα γίνει με

την εμφάνιση του «μυστικού τέκνου» (όπως έντεχνα είχε περιγραφεί στο μυθικό πρόσωπο Ετάνα, ο οποίος θα το έφερνε εκ νέου στη συνθησιμένη ανθρώπινη μορφή) και την «περισυλλογή των διασκορπισμένων», θέμα από παλιά αναφερμένο, ακόμα και στη μεσοποταμιακή γραμματεία (Κώδικας Χαμουραπί, II 49-51 και B. Viroleaud, Astr. Chald, Sin, III 131). Τότε ο ρόλος του προσώπου αυτού θα έπαιρνε τις ουσιαστικές σωτήριες και μεσσιανικές διαστάσεις του, όπως ακριβώς αυτές έχουν διθεί: «Μέγα σοι εστί του κληθήναι σε παίδα μου, του στήσαι τας φυλάς Ιακώβ και την διασποράν του Ισραήλ επιστρέψαι. Ιδού δέδωκά σε εις διαθήκην γένους; εις φως εθνών, του είναι σε εις σωτηρίαν ἔως εσχάτου της γης» (Ησαΐας ΜΘ' 6). Η σωτηρία του εκλεκτού λαού, θα είναι τότε το καθήκον του «Εξολοθρευτή των Εθνών». Όμως η ορολογία αυτή πέραν από το ουσιαστικό, κυριολεκτικό νόημά της, έχει το ανάλογο συμβολικά «κρυπτογραφημένο» νόημα. Υποδηλώνει τα δυο κέντρα εξουσίας, τα οποία δημιουργήθηκαν με το χωρισμό της αρχικής οικογένειας κατά τον Πύργο της Βαβέλ. Έκτοτε και έως το Πλήρωμα του Χρόνου οι μεν (εκλεκτός λαός, ουρανός, Απσού) συγκρούονται με τους δε (εθνη, θάλασσα, Τιαμάτ). Βλέπουμε ότι η συμβολική ορολογία είναι πληθωρική και για τα δυο κέντρα εξουσίας και ιδεολογίας, από τα οποία το δεύτερο είναι προκαταδικασμένο να χαθεί. Το κέντρο αυτό με την επωνυμία «Κατακλυσμός», συγκρούστηκε με τον Νώε (εκλεκτός του Κυρίου) και κατάφερε έκτοτε να επιβάλει το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο, δηλαδή τη θεωρία της εικόνας. Αυτή η αντίληψη της «εικόνας» σε υλικό επίπεδο και στη συνέχεια η αναπαράσταση του θείου είναι ο κύριος λόγος της ατέλειας του σημερινού κόσμου, τον οποίο όμως θα καταστρέψει ο «Υστατος Πρίγκιψ». Το νόημα της νίκης είναι ότι οι απόψεις των μεν θα κυριαρχήσουν απ' άκρου σ' άκρο («Διαθήκην γένους») και ορισμένοι από τους δε θα μετανοήσουν και θα πεισθούν («Φως Εθνών»). Η νίκη του Ασσουρμπανιπάλ είχε άλλωστε προβλεφτεί σαν νίκη κατά της Τιαμάτ, ενώ η βασιλεία του θα είχε κοσμικές αναλογίες και θα σήμαινε το τέλος μιας παγκόσμιας εποχής. Η αντίληψη αυτή, γενική στην εποχή εκείνη, πιστοποιείται από επίσημα και ιδιωτικά κείμενα.

Η αναμονή στρέφεται πια στη θεαματική Δεύτερη Έλευση του Ασσουρμπανιπάλ, την οποία ο ίδιος έχει περιγράψει:

Μια ζωή απομακρυσμένων ημερών πρόκειται αυτή (η Ιστάρ) σαν αποστολή να μου καθορίσει και με ουρανό και γη την βασιλεία μου να καταστήσει πανηγυρική. □